



Giáo Xứ Việt Nam Đức Mẹ La Vang Our Lady of La Vang Parish

Văn Phòng Linh Mục Chánh Xứ - Office of the Pastor



From the Pastor's Desk

Sunday, March 22, 2026

Dear parishioners and friends:

Unlike previous years, today's anniversary Mass is no longer a Mass offered for the repose of the soul, because Pope Leo XIV, on December 19 of last year, signed the decree elevating Father Diệp to the rank of Blessed, and set the date for his beatification on July 2 of this year in Tắc Sậy, Vietnam. "Blessed" means one who is among the saints in heaven. Of course, through the many testimonies of people who have received favors through Father Diệp over the years, it is clear that through his intercession he is already with God in heaven.

Today I would like to share three brief reflections about Blessed Francis Xavier Trương Bửu Diệp.

Love without borders. It was not only after his martyrdom that Father Diệp loved everyone. Many non-Christians who lived in the area have testified how the pastor of Tắc Sậy helped and protected them in times of need. His kindness and his refusal to discriminate created deep respect and affection among the local people at that time.

Even today Father Diệp continues to reach out to non-Christians as well. Even though, one might say, the "religious market" has many competitors. Once I walked into a shop and saw the owner placing Father Diệp's picture on the altar. On the floor below was a statue of the God of Wealth. A Buddhist monk, Venerable Thích Pháp Hòa, once mentioned in a talk that some Buddhists pray repeatedly to Guanyin without success, but when they pray to Father Diệp, their request is granted. Someone trying to sell a house prayed to Father Diệp—and the house was sold.

The definition of love. Years ago, if Father Diệp had followed the advice of the dean and left the parish to escape the danger, he might not have lost his life. But he did not do that. Instead he said a simple but powerful sentence: "I live among my flock, and if I must die, I will die among my flock. I will not go anywhere." That was not merely the statement of a priest; it was the heart of a true shepherd, someone willing to remain with his people in their most dangerous moment. Where did Father Diệp learn such love?

Cardinal Konrad Krajewski, the former prefect of the Dicastery for the Service of Charity at the Vatican, once recalled a piece of advice from Pope Francis: "If at some point you do not know what to do, ask the Lord: What would You do if You were in my place?" And here is the Lord's answer: "There is no greater love than this: to lay down one's life for one's friends." (John 15:13) People could kill Father Diệp, but they could not kill the love of a true shepherd.

Do not only thank Father Diệp. Today many people run to Father Diệp asking for favors: a job, selling a house, healing from illness, and many other intentions. There is nothing wrong with asking. But something still feels a bit incomplete. We must remember something more important: Father Diệp is not the one who grants the grace. God is the one who gives every blessing. Sometimes people pray fervently to Father Diệp when they are in need. But once their prayer is answered... they forget about God. It is like calling a taxi: when you need it, you keep calling; once you reach your destination—you simply get out and that's it!

And this is the true way to live in thanksgiving to God: to trust God more, to live better, to love more deeply, and to be transformed into a new person. Yesterday we were hot-tempered; today we become gentle. There was a woman who once caught her husband walking with his mistress. She calmly approached him and simply said: "Finish your business, then come home for dinner this evening." Just that gentle sentence—and the husband actually came home and never left again.

Fr. Justin T. Le
Pastor

Our Lady of Lavang Church, 389 E. Santa Clara Street, San Jose, CA 95113 - (408) 291-6280



Giáo Xứ Việt Nam Đức Mẹ La Vang

Our Lady of La Vang Parish

Văn Phòng Linh Mục Thánh Xứ - Office of the Pastor

Thư Cha Chính Xứ



Chúa Nhật, ngày 22 tháng 3 năm 2026

Kính thưa Quý Cụ, Quý Ông Bà và Anh Chị Em:

Khác với những năm trước, lễ giỗ hôm nay không còn là lễ cầu hồn, vì Đức Thánh Cha Leo XIV, vào ngày 19 tháng 12 năm ngoái, đã ký sắc lệnh nâng Cha Diệp lên bậc Chân Phước, và ấn định ngày tuyên phong sẽ vào ngày 2 tháng 7 năm nay tại Tắc Sậy, Việt Nam. Chân Phước có nghĩa là Á Thánh. Dĩ nhiên với biết bao chứng từ của nhiều người chịu ơn cha Diệp trong nhiều năm qua, đã chứng minh nhờ lời chuyển cầu của cha, có nghĩa là cha đã ở Thiên Đàng.

Hôm nay tôi muốn chia sẻ ba tâm tình ngắn gọn về Chân Phước FX. Trương Bửu Diệp.

Yêu thương không có biên giới. Không phải sau khi chịu tử đạo cha Diệp mới yêu thương hết thảy mọi người, mà nhiều nhân chứng “lương dân” đã kể là cha sở họ đạo Tắc Sậy đã cứu họ hay giúp đỡ họ thế nào. Chính vì lòng nhân ái, không phân biệt đối xử đã tạo nên sự quý mến đối với nhiều người dân địa phương thời bấy giờ.

Ngày nay cha Diệp vẫn tiếp tục đến với lương dân. Dù thị trường có nhiều đối thủ. Có lần tôi vào một cửa tiệm, tôi thấy chủ tiệm để hình cha Diệp thờ. Rồi dưới đất thì để tượng ông Thần Tài. Sư thầy Thích Pháp Hoà bên Phật Giáo trong một buổi thuyết pháp đã chia sẻ sự thật rằng có nhiều phật tử vái Quan Âm hoài không được xoay qua vái cha Diệp thì được, bán nhà vái cha Diệp là bán được.

Định nghĩa tình yêu - Năm xưa, nếu cha Diệp nghe theo lời khuyên của cha Quản Hạt mà rời bỏ họ đạo đi lánh nạn, thì có lẽ cha đã không mất mạng. Nhưng cha đã không làm như vậy. Cha nói một câu rất đơn sơ nhưng đầy sức mạnh: “Tôi sống giữa đoàn chiên, và nếu có chết cũng chết giữa đoàn chiên. Tôi không đi đâu hết.” Đó không chỉ là lời nói của một linh mục, mà là tâm tình của một mục tử thật sự, một người sẵn sàng ở lại với đoàn chiên của mình trong giờ phút nguy hiểm nhất. Cha Diệp học từ đâu ra?

Đức Hồng y Konrad Krajewski, nguyên Tổng trưởng Bộ Phục vụ Bác ái của Tòa Thánh, kể lại một lời khuyên của Đức Thánh Cha Phanxicô: “Nếu có lúc con không biết phải làm gì, hãy hỏi Chúa: Chúa sẽ làm gì nếu ở vào vị trí của con?” Và đây là câu trả lời của Chúa: “Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người hy sinh mạng sống mình vì bạn hữu.” (Ga 15,13) Người ta có thể giết cha Diệp, nhưng họ không thể giết được tình yêu của một mục tử.

Đừng chỉ tạ ơn Cha Diệp. Ngày nay rất nhiều người chạy đến xin cha Diệp: xin việc làm, xin bán nhà, xin hết bệnh, xin đủ thứ. Xin như vậy không sai. Nhưng vẫn có cái gì “sai sai”. Đừng quên điều quan trọng hơn: Cha Diệp không phải là người ban ơn. Thiên Chúa mới là Đấng ban mọi ơn lành. Có người khi cần thì chạy đến khẩn cha Diệp rất sốt sắng. Đến khi được ơn rồi... thì quên mất Chúa! Giống như gọi taxi: khi cần thì gọi liên tục, đến nơi rồi thì... xuống xe là xong!

Và đây là cách để sống tâm tình tạ ơn Chúa; Đó là biết tin tưởng vào Thiên Chúa hơn, sống tốt hơn, sống yêu thương hơn, và biến đổi thành con người mới. Hôm qua nóng nẩy, hôm nay hiền hoà. Có bà kia bắt gặp ông chồng đi với cô bồ nhí. Bà tiến tới nói lời từ tốn với ông chồng: “Anh lo công chuyện xong chiều về nhà ăn cơm.” Nói vậy thôi mà ông chồng về thật và không đi nữa.

Lm. Giuse Lê Trung Tướng

Chánh xứ

Our Lady of Lavang Church, 389 E. Santa Clara Street, San Jose, CA 95113 - (408) 291-6280